



Monseigneur
Stefaan Van Calster

Priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel

* Sint-Katelijne-Waver op 3 februari 1937
† Warschau (Polen) op 28 april 2016

Priester gewijd in de Elzestraat op 27 juni 1966

Doctor in de theologie

*President van het Johannes XXIII-Seminarie
te Leuven (1970 – 1988)*

*Docent aan verschillende priesteropleidingen in
Vlaanderen en Nederland*

Pastoor in Mariadorp (Eijsden) NL

Oprichter en eerste directeur van Radio Maria Nederland

Hoofdredacteur Communio Vlaanderen

Sinds 2010 Kapelaan van Zijne Heiligheid

*Postulator en bisschoppelijk gedelegeerde voor
verschillende heilig- en zaligverklaringsprocessen*

Stefaan was een geliefde zoon, broer en nonkel voor zijn grote familie. Altijd is hij verbonden gebleven met zijn geboortegrond en zijn verwanten van de Elzestraat. Als jongeman stichtte hij er de Chiro en gaf hij wiskunde aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Maar God had hem voor een bijzondere roeping bestemd: priester worden. En priester was Stefaan met hart en ziel en uit één stuk. Vroomheid wist hij te combineren met studie en vorming. Zijn doctoraat over de 'kunst van het preken', in vakjargon 'homiletiak' genoemd, werd de basis voor zijn jarenlange carrière als docent aan verschillende priesteropleidingen in Vlaanderen en Nederland. Vele jonge mannen heeft hij bijgestaan in het onderscheiden van hun roeping en seminaristen en priesters in moeilijkheden, ontving hij als een (groot)vader en een broeder. In die hoedanigheid was hij 18 jaar lang president van het Johannes XXIII-Seminarie in Leuven.

De interesse voor theologie kon Stefaan ten volle beleven als hoofdredacteur voor Vlaanderen van het tijdschrift *Communio*. De vele redactievergaderingen wereldwijd leverden hem een internationale vriendenkring op. Zijn talenten als verkondiger en herder maakte hij ook waar als oprichter en directeur van *Radio Maria Nederland* en als pastoor in Mariadorp, Eijsden. 'Zaligmaker van de Lage Landen', zo werd hij ook nog genoemd. Als postulator en bisschoppelijk gedelegeerde zette hij zich in voor verschillende heilig- en zaligverklaringsprocessen in Vlaanderen en Nederland. Voor al deze verdiensten werd Stefaan in 2010 geëerd met de titel 'Kapelaan van Zijne Heiligheid'. 'Monseigneur Van Calster', zo klonk het voortaan. De eretitel en bijhorende insignes droeg hij met fierheid en met een vleugje gezonde humor en zelfrelativering. Stefaan, lieve broer en nonkel, goede vriend en confrater, het ga je goed! Kom behouden thuis in het Huis van de Vader.